

Letland & Estland

Riga og Rundaleslottet
Tallinn og Tartu
Lokal dansk landmand
Skovbrødrene
Peipussøen
Mere end ½ pension

9.-15. september 2018, 7 dage
Nordsjælland LandboSenior

PRIS: pr. person i dobbeltværelse kr.
7.800,-
Tillæg pr. person i enkeltværelse kr.
1.090,-



MOLSREJSER



De Baltiske Lande har igennem historien været tæt knyttet til Danmark. I Estland blev Dannebrog sendt til det danske folk fra himlen, i Hansatiden handlede vi meget med De Baltiske Lande, i mellemkrigsårene havde vi landbrugsfaglige forbindelser, og under Anden Verdenskrig modtog vi flygtninge fra Baltikum. Da Baltikum i 1991 blev selvstændigt efter næsten 50 år under Sovjetisk styre og det socialistiske system, var Danmark det første land til at anerkende landene og oprette diplomatiske forbindelser. Balternes undertrykkelse under sovjettiden er en gribende historie. Men endnu mere gribende var folkets frihedskamp i slutningen af 1980erne, hvor demonstranterne benyttede sang i stedet for våben. Danmark, Estland, Letland og Litauen har også i årene efter landets selvstændighed været nært knyttet til hinanden. Danmark har støttet godt med viden og oplæring i demokrati, modtaget unge baltere på udveksling i Danmark, og dansk industri har været fødselshjælper i opbygningen af de nye selvstændige samfund. Ved landenes indtræden i EU i 1992 ventede alle en blomstrende fremtid. Rejsen vil have fokus på, hvordan udviklingen i landene er gået siden 1992 og frem til nu.



Dag 1 Udrejse. Citytour Riga

Opsamling ved Landboforeningen. Direkte flyvning kl 9.05 fra Kastrup med Air Baltic til Riga, hovedstaden i Letland. Ankomst i Riga kl 11:40. Med lokal bus kører vi mod Riga centrum. Riga har 900.000 indbyggere og er Baltikums største by. Riga er mere end 800 år gammel.

Undervejs fra lufthavnen til hotellet køres gennem forstadsområder præget af monotont sovjetisk betonbyggeri – masser af små lejligheder, der danner ramme for rigtig mange menneskers hverdagsliv. Længere ind mod centrum oplever vi forskellene mellem de nyere bydele og den gamle bydel. Vi passerer de smukke Art Nouveau huse i gaden Alberta Iela og kører ad de brede boulevarder. I centrum stiger vi ud af bussen og går en byvandring i den gamle smukke og nu velrestaureerede bydel. Frokost købes på egen hånd – rejselederen er behjælpelig. I den historiske bydel er der en fin bykerne med gamle velbevarede huse fra 1500 og 1600 tallet. Vi ser Krudttårnet, Frihedsmonumentet, Den Svenske Port, Parlamentet, Domkirken, Skt. Jakobs kirke og m.m. Bussen kører til hotellet. Indkvartering og fælles middag på hotellet (2 nætter).

Dag 2 Riga, den mondæne badeby Jurmala, Rundale Slottet

Morgenmad på hotellet. Vi kører de ca 40 km ud til Østersøen til den mondæne bade- og kurby Jurmala. Her nyder Rigas indbyggere sommeren på stranden og her ligger de fantastiske gamle træsommerhuse, der alle ligner små torneroseslotte med spir, udskårne stakitter og knopskydninger. Mulighed for en spadseretur i byen eller langs havet. Frokosten købes på egen hånd i Jurmala.

Dagens udflugt fortsætter til slottet Rundale, sommerresidens for fyrsterne og kaldt Baltikums Versailles. Slottets arkitekt skabte også Vinterpaladset i Skt. Petersborg. Rundaleslottet, der stadig benyttes ved officielle statsbesøg og større ceremonier, er et smukt eksempel på barok byggekunst. Vi oplever parkanlægget og får rundvisning på slottet. Tilbage til fælles middag på hotellet i Riga.

Dag 3 Gauja Nationalpark, skovbrødrene. Tartu i Estland

Morgenmad på hotellet og afsted mod Estland. Vi passerer Turaida Slottet, hvor rejselederen vil fortælle det gamle lettiske folkesagn om Maija og Viktor. Vejen fortsætter tværs gennem Gauja Nationalpark, der bærer det poetiske navn "Det liviske Schweiz" pga de smukke og varierede landskaber. Nationalparken er på 91.700 ha og blev oprettet i 1972.

Lige på den anden side af Estlands grænse besøger vi et friluftsmuseum for de baltiske skovbrødre. Skovbrødrene var en modstandsbevægelse, som bekæmpede den sovjetiske besættelsesmagt i alle tre baltiske lande i 1950erne. En gribende historie om oprør mod den store bjørn i øst. Frokost hos Skovbrødrene (inkl). Kort byrundtur i

universitetsbyen Tartu før indkvartering og middag på vores hotel i Tartu (1 nat).

Det var i Tartu de berømte og kæmpestore sangfestivaler startede tilbage i 1869. Stævnerne afholdes fortsat hvert 5. år – nu i Tallin. Op gennem 90'erne samlede disse sangstævner 30.000 sangere og 600.000 estere.

Dag 4 Gårdbesøg med dansk driftsleder. Gammeltroende russere, Peipussøen. Saka

Efter morgenmad skal vi opleve forholdene på en større estisk gård med dansk driftsleder. Den danske driftsleder viser rundt til de 1200 malkekøer, 1800 ha planteavl og 50 ansatte – og fortæller om dagligdagen og driften. Frokost på en lokal café (inkl). Derefter kører vi ud til den store Peipussø, Europas 4. største sø, der ligger på grænsen mellem Rusland og Estland. I området lever en del gammeltroende russere. Disse russerne flygtede i 1600 tallet til Sibirien og Estland og undgik derved sovjettiden - og har levet isoleret siden. Videre nordpå til besøg og rundvisning på Küremäe klosteret, et aktivt nonnekloster for russisk ortodokse nonner. Dagen ender ved vores hotel (2 nætter), der ligger midt i naturen, helt ud til klinte ned til Østersøen ved den lille by Saka. Marker og spredt skov. Efter fælles middag tilbydes en lille spadseretur til udsigtspunkter.

Dag 5 Skiferoliemine, Narva

Området ved Kohtla blev engang kaldt Estland Ruhr-distrikt pga. den massive udvinding af bl.a. skiferolie. Iført hjelme og kedeldragter får vi en guidet rundvisning inde i minen, der har fungeret indtil for nylig. Stort slagbergsbjerg og store maskiner præger området. Byen Narva ligger på grænsen til Rusland og blev grundlagt af danske riddere tilbage i 1200 tallet. Byen var vigtig i Hansatiden og har været under både dansk, svensk, tysk og russisk herredømme. Nu udgør russerne ca 90% af befolkningen. Guidet byrundtur. Frokost på egen hånd i byen. På vejen hjem stop ved de Blå Bjerge og en slagmark fra 2. Verdenskrig, hvor vel nok det eneste monument for frivillige danske (og norske og flamske) i tysk uniform står. Retur til hotellet. Middag på hotellet i Saka.

Dag 6 Citytour i Tallinn

Efter morgenmaden pakkes bagagen i bussen og vi køre til Tallinn - danskerbyen. Guidet byrundtur i Tallinn – til Tallinns historiske middelalder centrum (UNESCO), den store borg, til Danskerkongerne Have, stedet hvor Dannebrog faldt ned, Rådhuset, Domkirken, til bydelen Toompea osv. Frokost på egen hånd.

Også lidt tid på egen hånd til at nyde den charmerende by, de fine butikker og en kop kaffe på en café. Middag på hotel i Tallinn beliggende ved havnen og ca 15 min gang til den gamle bydel. (1 nat)

Dag 7 Hjemrejse

Formiddagen er til de sidste oplevelser på egen hånd i Tallinn. Ca kl 14 kører bussen til Tallinn Lufthavn. Afgang med Air Baltic 16:45, ankomst Kastrup kl 19:00 (mellemlanding i Riga). I Kastrup venter bussen, som kører alle det sidste stykke vej hjem.



